

Heemkamer: Raadhuisplein 21 a - 5473 GC - Dinther (06-24250293).

Secretariaat: Past. Maasstraat 16 - 5473 CG - Heeswijk (293239);

e-mailadres: secretariaat@dewojstap.nl website: www.dewojstap.nl

Nieuwsbrief nummer 6, juni 2016.

Mededelingen:

- Ton Verbakel, lid sinds 1999, is overleden. Het bestuur condoleert zijn vrouw, kinderen en familie en wenst hen sterkte.
- 17 personen hebben zich aangemeld voor de excursie naar Woudrichem op zaterdag 18 juni. Zij worden om 9.30 uur verwacht bij de Heemkamer.
- Theo Kennis wist de vraag over onderstaande foto te beantwoorden:



De foto is gemaakt aan de oostkant van de abdijkerk en wel op een zelatricendag, 13 augustus 1912

De foto is gemaakt door P.Weijnen uit Den Bosch.

Er staan 6 Norbertijnen op v.l.n.r.

Franciscus Knaapen, Pius van Aken, Abt Evermodius v.d.Berg,

Willibrord Hoevernaars, Ludo Wirtz en rechts tussen de zelatrices Jules Nouwens

(noot van de redactie volgens wikipedia:)

Een zelateur (vrouwelijk: *zelatrice*) is een activist, ijveraar of propagandist.

In het bijzonder – en vrijwel uitsluitend – wordt of werd deze term gebruikt voor een lid van een rooms-katholieke broederschap of een soortgelijke organisatie, zoals een Lourdesvereniging. Zo sprak men bijvoorbeeld van het *Corps Zelateurs van het Apostolaat des Gebeds*.

Deze leken zetten zich als zelateur of zelatrice vrijwillig in voor de broederschap door het innen van contributies, het werven van leden en donateurs, en de persoon vervulde vaak de functie van contactadres, waar men zich bijvoorbeeld voor een activiteit kon aanmelden.

De beloning van de zelateurs en zelatrices was geheel immaterieel van aard. In een publicatie uit het begin van de 20e eeuw werd dit duidelijk gemaakt:

Elken dag bidden al de bewoners van al onze kloosters, over heel de wereld verspreid, driemaal tot de Lieve Vrouwe van Jezus' Heilig Hart, dat zij haar macht van voorspraak op Jezus' Heilig Hart moge aanwenden om over U, (zelateurs en zelatrices), te doen neerdalen alle schatten van liefde en barmhartigheid, van licht en zaligheid, die daarin zijn opgesloten.

- Gids op de fluisterboot. Misschien iets voor U?



Sinds 1 april van dit jaar vaart een fluisterboot over het riviertje de Aa van De Kilsdonkse Molen naar het kasteel Heeswijk en terug. De boot, geschikt voor het vervoer van 30 personen, vaart op woensdag en zondag volgens een vast vaarschema 2 maal per dag op en neer en op de overige dagen van de week kan de boot besproken worden. Op maandag wordt niet gevaren.

Tijdens de vaartocht, die ongeveer 1 uur duurt, worden de passagiers door een gids bijgepraat over de historie en betekenis van het riviertje de Aa in vroeger tijden en natuurlijk ook over de flora en fauna van het Aa-dal. De organiserende stichting "De Kilsdonkse Molen" (DKM) is nog op zoek naar gidsen voor de fluisterboot.

Heb je interesse om gids op de fluisterboot te worden en kun je een enthousiast verhaal vertellen, reageer dan snel en geef je op als vrijwilliger bij de fluisterboot. Vanzelfsprekend zorgt de Stichting DKM voor een goede begeleiding en de nodige ondersteuning. Joop Akkermans (werkgroep fluisterboot) tel. 0610515473 of e-mail: akkermans.vanvught@gmail.com

Graag tot ziens in de Heemkamer!